

Van de directie

Wat een contrast, in de natuur dient de lente zich aan. Zonovergoten dagen, we genieten er van. Nieuw leven ontluikt! Wat een kracht heeft onze Schepper in de natuur gelegd. Doodse takken, dorre en droge grond, maar schijn bedriegt. Overal komen jonge scheuten boven. Dit alles, terwijl er op een flinke dagreis afstand een afschuwelijke oorlog woedt. Kinderen die samen met ouders op de vlucht moeten. Ontheemd en ontredderd. We denken aan de mensen in Oekraïne. We kennen de beelden, maar vergeet ook niet de ellende die we treffen in centraal Afrika, een grote hongersnood teistert daar miljoenen.

Terug naar school: Hoe gaat het? Een vraag die je veel hoort. Een eerlijk antwoord is niet makkelijk. Natuurlijk, we zijn dankbaar voor hoe het gaat, maar het vraagt heel wat. Ik bedoel dan echt niet alleen de uren die we aan het werk zijn. Het zijn ook de vragen die we hebben, de zorgen die we delen en soms ook de onzekerheid over de toekomst. Draagt u mee? Hoe? Begrip is al heel wat, maar vooral gebed. We mogen weten dat God Zijn Zoon zond, Hij stierf, maar stond ook weer op, voer ten hemel, waar Hij voor ons bidt.

Lief en leed

Een paar weken geleden heeft Julian van de Vliert een ongeluk gehad. Tijdens het spelen is hij uit een boom gevallen en brak zijn pols en arm. Er was een operatie nodig en een periode zat zijn arm in het gips. Inmiddels is het gips er weer af en mag hij zijn arm weer gebruiken. We hopen dat je snel weer alles kunt met je arm! Juf Dianne heeft ook een ongeluk gehad. Zij werd wonderlijk gespaard. Looft den Heere, want Hij is goed.

Nieuwe collega's gezocht

Aankomende zaterdag treft u een vacature in het Reformatorisch Dagblad. U zult zien dat we

Maart 2022

Voor alle data geldt: Deo Volente

www.bsdewijngaard.nl

om twee leerkrachten vragen. Meester Sander heeft een contract tot aan de zomervakantie. Daarnaast heeft juf Annemarie aangegeven dat ze na de zomervakantie samen met Erik-Jan beschikbaar zijn voor pleegzorg. Ook voor haar zoeken we een nieuwe collega. Hoeveel dagen de nieuwe collega's aan het werk gaan, hangt natuurlijk af van wie er allemaal reageren. U weet dat het aanbod zeer schaars is. Ook hierin vragen we uw gebed.

Regel van de maand

Iedere maand zal er een specifieke regel centraal staan. Tevens herhalen we een regel. De komende maand gaat het om deze regels:



Ruimtes met een rode deur ga je alleen met toestemming binnen.



We houden ons aan de regels!

Herhalen:



We zijn beleefd tegen volwassenen die in of rond de school zijn.



We zijn zuinig op onze spullen en op die van een ander.

Contactavonden en rapporten

Het was fijn om u als ouders weer te kunnen spreken over de ontwikkeling van uw kind(eren).

De kinderen hebben hun rapport meegekregen naar huis. Sommige kinderen zijn hier heel blij mee, voor anderen is het misschien moeilijk. Laten we samen met de kinderen bespreken dat het belangrijk is om ons in te zetten en dat we weten dat alle kinderen verschillende gaven en talenten hebben ontvangen. De 6 van de

ene leerling kan op die manier meer waard zijn, dan de 9 van een andere leerling.

Als u de rapporten bekeken hebt, wilt u ze dan weer meegeven naar school?

Biddagbijeenkoms

Wat was het fijn om weer samen met een aantal ouders en de kinderen een biddagbijeenkoms te houden. Het thema: Bidden is fluisteren, bidden is zaaien, bidden is bedelen en bidden is ademen.

Studiedag

Op donderdag 10 maart hebben we als team een studiedag gehad. We zijn begonnen met een Bijbelstudie over het Hogepriesterlijk gebed. Deze keer hebben we vooral allerlei praktische zaken besproken met elkaar.

Bijvoorbeeld: pleinwacht in de kleine en grote pauze, studiedagen, taken binnen de school, bedrijfshulpverlening en nog veel meer...

We krijgen van u als ouders nog weleens vragen of opmerkingen over studiedagen. We willen hier nog wat toelichting over geven.

De leerlingen bij ons op school maken wat meer schooluren per week, zodat er ruimte is om af en toe een studiedag in te plannen. We maken dus op jaarbasis voldoende schooluren. De studiedagen worden ingezet om als team scholing te volgen om ons verder te kunnen ontwikkelen, zaken te bespreken die de leerlingen of de hele school betreffen, etc. Om dit goed te kunnen doen, zijn er studiedagen nodig. Het lukt voor leerkrachten niet, om dit nog na een werkdag te doen.

Studiedagen worden zoveel als mogelijk gepland voor, of na een andere vrije dag of vakantie. Denk bijvoorbeeld aan biddag, 2^e Paasdag, etc. Op die manier willen we zoveel mogelijk gebroken weken voorkomen. Door u aan het begin van het schooljaar de studiedagen mee te delen, kunt u er rekening mee houden in uw eigen planning. We zullen dus ook terughoudend zijn in het verzetten van studiedagen.

Kindgesprekken

In de komende weken zullen de leerkrachten weer gesprekjes voeren met de kinderen uit hun groep. Tijdens deze gesprekjes zal er naar de schoolbeleving van de kinderen worden gevraagd en of er dingen zijn waar het kind hulp bij nodig heeft van de leerkracht. We willen dus samen met de leerkrachten bespreken hoe we hem / haar verder kunnen helpen. Er mag natuurlijk ook benoemd worden wat er fijn is of lekker loopt.

Berichten

We sturen u als ouders regelmatig berichten via Parro. Dit kan gaan over dingen uit een bepaalde groep, nieuwsbrief, activiteit, etc.

Het kan ook gebeuren dat we moeten melden dat de kinderen niet naar school kunnen, omdat er een leerkracht ziek is en er geen vervanging is. **Als school willen we op zondag geen berichten sturen.** Dat betekent dan wel dat we u vragen om op maandagmorgen Parro te bekijken voor de kinderen naar school gaan. Dan bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook op de andere morgens is dit handig om te doen. Zeker in de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat ziekte ons voor enorme uitdagingen stelt en we helaas af en toe geen vervanging hebben en de kinderen dus thuis blijven.

We proberen u zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen van bijzondere situaties.

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023

We willen u erop attenderen dat die kinderen, die tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023 vier jaar worden, aangemeld kunnen worden als toekomstige leerlingen van basisschool De Wijngaard. Als uw kind vóór 1 oktober a.s. vier jaar wordt en u hem/haar nog niet hebt aangemeld, dan kan dat zeker nog. U kunt uw zoon of dochter aanmelden door een inschrijfformulier aan te vragen en dit ingevuld te retourneren. Het is de bedoeling dat de leerlingen **uiterlijk 1 juni 2022** aangemeld zijn.

Wilt u vooraf een schoolgids met alle informatie over onze basisschool ontvangen of een bezoek aan de school brengen, neemt u dan contact met ons op. Hartelijk welkom! Wanneer het een aanmelding van een eerste kind betreft, stellen we een kennismakingsgesprek zeer op prijs!

Een nieuw logo



We hebben een nieuw logo. Vanaf de volgende nieuwsbrief zult u een nieuw logo zien staan. Ook in andere berichtgeving vanuit school zullen we dit logo gaan gebruiken.

De naam 'De Wijngaard' houdt een verwijzing in naar de gelijkenis die in de Bijbel wordt gegeven over de Wijnstok en de ranken. In de wijngaard mogen arbeiders hun werk doen, met het uiteindelijke doel dat er vruchten komen op het werk. Zo mogen we op De Wijngaard de kinderen onderwijzen, in het bijzonder vanuit de Bijbel, met de bede of er ook vruchten van geloof en bekering gevonden mogen worden.

Daarnaast is ons doel dat de kinderen tot ontwikkeling komen, zoals druiven rijpen aan een wijnstok.

In het nieuwe logo is de kleur groen wat opgefrist. Er is nadrukkelijker een druiventros te zien. De kleuren van de druiventros duiden op de veelkleurigheid van het basisschool leven, kinderen geven kleur.

In het blad kun je in de (witte) takken een soort opengeslagen "boek" zien, Het Woord dat richting geeft voor ons onderwijs.

En verder:

- Er komen aanpassingen op de website
- Er komt een folder over De Wijngaard

- Het logo op de buitengevel wordt vernieuwd en aangepast
- In al onze uitingen zal dit logo gebruikt worden.

Ventilatie

In de voorjaarsvakantie is er een begin gemaakt met de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem in groep 1-2 en bij Wirrewar. In de meivakantie zal er bij groep 3-4 begonnen worden.

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april worden de koningsspelen gehouden. Meer informatie volgt nog. De leerlingen van groep 1 worden die morgen ook op school verwacht.

Schoonmaak

In de meivakantie zal de vloer in de was gezet worden. Voor de vakantie zullen dus alle lokalen leeggeruimd moeten worden. Als alle lokalen leeg zijn, zal er ook vast een deel van de grote schoonmaak opgepakt worden. De schoonmaakcommissie regelt dit. Zij zullen informeren wanneer uw hulp verwacht wordt.

Van Willemijn Markhorst, onze Jeugd- en gezinswerker en koffie uurtje

Als jeugd- en gezinswerker bij Buurtplein ben ik al ruim drie jaar betrokken bij de Wijngaard. Ik werk heel graag binnen de school en ben blij dat we weer kunnen starten met onze koffie-uurtjes, waar ouders van kinderen van zowel school als Wirrewar van harte welkom zijn. We bespreken in dit uurtje net na de start van de school allerlei dingen die spelen in gezinnen. Dingen die voor u als ouder belangrijk zijn. Het mooie vind ik is, dat ik zie dat de moeders elkaar kunnen bekrachtigen. De gesprekken zijn open en zonder oordeel praten we over opvoeding, gedrag en gezin.

Als jeugd- en gezinswerker ondersteun ik ouders bij het zoeken naar passende hulp voor hun kind en gezin, maar mag je mij ook aanspreken voor opvoedvragen of om uw

draagkracht en draaglastbalans eens even onder de loep te nemen. Als u met mij een gesprek wilt mag u mij bellen of mailen. Als u dit een drempel vindt kunt u ook altijd via de leerkracht van uw kind contact met mij zoeken.

Belangrijke data

08-04: koffieuurtje
12-04: consultatie
14-04: Bijeenkomst Pasen 8.45 uur
15-04: Goede Vrijdag
18-04: Tweede Paasdag
19-04: Studiedag-> leerlingen vrij
22-04: Koningsspelen
25-04 t/m 06-05: Meivakantie
10-05: koffieuurtje

Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard,

Hans Roodbeen
directie@bsdewijngaard.nl