

Van de directie

Een heel abrupt einde van het kalenderjaar 2021 op school. Halsoverkop allerlei activiteiten van anderhalve week terugbrengen naar anderhalve dag. Een hele opgave, op school maar ook thuis. Onverwachts de kinderen thuis, opvang organiseren, misschien hier en daar een logeerpartij en de vraag: hoe houd ik de kinderen bezig, terwijl het gewone werk doorgaat?

Van de drukte en het georganiseer wil ik niets af doen. Toch denk ik aan een Bijbelwoord dat Paulus de gemeente meegaf. Een woord dat ik al vaker heb geciteerd, maar al zeggen we het honderden keren, het blijft waar en hoopvol: 'Weest in geen ding bezorgd'. Laat je door niets afhouden van het Woord van onze God, Die bij monde van de profeet het liet horen: IMMANUËL. Gods met ons! Het wonder dat zichtbaar werd in de geboorte van de Heere Jezus. Laten we ook hier onze aandacht en tijd aan geven, de verwondering en de dankbaarheid. Ik wens u allen heel gezegende dagen en we hopen elkaar bij leven en welzijn in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten.

Lief en leed

Bij de familie Hoogendoorn is een zoon geboren. Othniël is het broertje van Sumera (gr. 5), Joaquin (gr. 4) en Benjamin (gr. 2). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Afscheid

Na een periode van bijna 5 jaar op De Wijngaard gewerkt te hebben, hebben we afscheid genomen van juf Nathalie. Nathalie, heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt. Onze wens hebben we je toegezongen: Ga met God en Hij zal met je zijn. We wensen je een gezegende periode toe bij je nieuwe werkgever.

December 2021

Voor alle data geldt: Deo Volente

www.bsdewijngaard.nl

Benoeming

We zijn dankbaar dat we een nieuwe collega, Sander Hoogendoorn, kunnen verwelkomen op De Wijngaard. Het is best spannend geweest of er wel iemand komen zou. Er is veel gebeden om een oplossing. De Heere heeft het gebed verhoord. Sander, we wensen jou Gods zegen toe bij je nieuwe werk. We hopen dat je je snel thuis zult voelen op De Wijngaard.

Even voorstellen

Veel van jullie als ouders zullen mij en ons gezin kennen; een aantal nog niet. Ik ben Sander Hoogendoorn, getrouwd met Evelien en 3 weken geleden hebben we ons 6^e kindje live mogen verwelkomen. Ik ben de vader van Marilène; ze zit in het 1^e jaar van het VO, van Sumera uit groep 5, Joaquin uit groep 4 en Benjamin uit groep 2 op de Wijngaard.

In 2013 hebben we vanuit de Betuwe voet aan de bodem gezet in de Achterhoek. In dat jaar ben ik zelf afgestudeerd als dierenarts. Het diergeneeskundevak blijft fantastisch, maar de praktijk van alle dag gaf me steeds minder voldoening. Het les geven bleef mij trekken. Na 1x een proefles op een VO en PO school wist ik het zeker. De ongecompliceerdheid van kinderen en pubers, overbrengen van kennis, helpen in het redeneren, samen tot een oplossing komen, je eigen levenservaringen delen, voorbereiden op de toekomst en zodoende een aandeel te hebben in hun vorming. Dat is gewoon prachtig om te doen.

Op dit moment ben ik werkzaam op het MBO Aeres in Barneveld om de dierenartsassistentes op te leiden. Erg leuk werk, maar met name de 'Noodkreet' brief vanuit De Wijngaard hield mij bezig. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd en voelde dat ik gewoon moest reageren. Er is veel gebed geweest voor deze vacature; achteraf is dat heel duidelijk Gods leidende Hand geweest. Dit

maakt het voor mij bijzonder om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de Wijngaard.

Naast de 3 dagen meesterschap blijf ik nog 2 dagen/week werken als pluimveedierenarts bij Demetris.

Welkom op school

Na de kerstvakantie hopen er weer 2 nieuwe leerlingen te starten in groep 1-2: Laura Bulten en Ezra Bani. We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd op De Wijngaard.

Groep 7-8

We hebben beloofd u verder te informeren over de invulling in groep 7-8. Vandaag is er een brief naar de ouders van groep 7-8 gegaan. Deze vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Regel van de maand

Iedere maand zal er een specifieke regel centraal staan. Tevens herhalen we een regel. De komende maand gaat het om deze regels:



We spreken altijd de waarheid, zelfs als iets is fout gegaan.



Doe ik iemand pijn of verdriet dan maak ik het weer goed.

Gym groep 3-8

Vanaf januari zullen de gymlessen op vrijdag verzorgd worden door meester Mike Kemperman van sport – id. Hij is een bevoegde gymleerkracht. Op donderdag 16 december is hij al even kennis komen maken met de kinderen. We zien uit naar inspirerende lessen van hem.

Scholing

Op woensdag 15 december hebben we als team een scholing gevolgd. Onder leiding van een extern iemand, Cees Bos, hebben we gekeken welke factoren er van invloed zijn op het verbeteren van je onderwijs.

In februari hoopt Cees in dat kader ook klassenbezoeken af te leggen om te kijken hoe wij lesgeven. Wat gaat er goed en wat kunnen we nog verbeteren. Zo kijken we dus naar ons handelen. Leerzaam.

Studiedag

Op maandag 10 januari zal het team weer een studiedag hebben. Op deze dag zal er ook een filmpje online komen, waarin we u als ouders meer informatie geven van waar we als leerteams mee bezig zijn.

Ouderavond

Voor woensdag 19 januari staat er een ouderavond gepland. Helaas kan deze op die datum niet doorgaan vanwege de maatregelen omtrent Covid. We hopen op een later moment deze avond wel te kunnen plannen. U hoort dan tijdig van ons een nieuwe datum.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 25 januari hoopt de schoolfotograaf te komen. Deze zal de regels rondom Corona in acht nemen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen individueel op de foto gaan en er zal een groepsfoto gemaakt worden.

Zendingsgeld

De afgelopen periode hebben we ons zendingsgeld gespaard voor Woord en Daad. Ook hebben de kinderen middels een klusjeskaart nog extra geld bij elkaar verzameld.

In totaal hebben we € 779,40 gespaard.

Belangrijke data

20 -12 t/m 07-01: Kerstvakantie
10 - 01: Studiedag personeel (leerlingen vrij)
19 - 01: Ouderavond vervalt
25 – 01: Schoolfotograaf

Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard,

Hans Roodbeen
directie@bsdewijngaard.nl